

BIRMA

Birma, de glimlach van een dame door Thijs Heslenfeld

ISBN 90-5501-367-6

Birma is een prachtig land, dat steeds meer toeristen trekt. Zij genieten vooral van de adembenemende vergezichten en de prachtige tempels. De militaire machthebbers stellen alles in het werk om buitenlanders alleen de mooie kanten te laten zien. Arrestaties, onderdrukking, dwangarbeid en onrecht zijn echter aan de orde van de dag. Thijs Heslenfeld reist samen met zijn vriendin op eigen houtje door dit Aziatische land. Ze drinken thee met rijstboeren, wisselen geld bij zwarthandelaren, eten op straat in stalletjes en ontmoeten oppositieleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Een verslag van vele unieke ontmoetingen, die samen een indringend beeld opleveren van het hedendaagse Birma. De brede lach op het gezicht van de taxichauffeur bevriest. Hij kijkt schichtig om zich heen en dempt zijn stem. "To University Avenue ? Miss Suu Kyi ?" Inderdaad, daar willen we naar toe, bevestig ik. "No way", zegt de man, "Very dangerous !" Hij steekt zijn handen naar voren met de polsen tegen elkaar gedrukt: het handboeien-gebaar.