

BOSNIE

Het dagboek van Zlata door Zlata Filipovic

ISBN 902-252-8847

Sarajevo 1991. Zlata Filipovic is elf en geniet met volle teugen van haar jeugd. Ze gaat naar school, volgt muzieklessen, kijkt naar MTV en adoreert Madonna. Aan haar dagboek, dat ze Mimmy noemt, vertrouwt ze al haar geheimen toe. Maar dan breekt de oorlog uit en Sarajevo verandert langzaam in een hel. Ook dit vertelt Zlata allemaal aan Mimmy. Ze beschrijft hoe verwoestend de oorlog is, hoe vrienden en kennissen verdwijnen, gewond raken of worden gedood. Ze schrijft over angst, verdriet en wanhoop met dezelfde indringende eerlijkheid als het dagboek van Anne Frank. Een onschuldig meisje te midden van een gruwelijk strijdtoneel, waarin geen plaats is voor de dromen van een kind. Toch brengt Zlata's onvergetelijke verhaal ook hoop en ontroering.